



*Ter nagedachtenis aan
onze Gesneeuvelde/Bevrijders
en Strijdmakkers.*

*In Remembrance to our
Killed Liberators and
Buddies.*

MARGRATEN



1
9
4
5

Gij, die dit kerkhof binnen gaat en ziet
Hoe rijen dik de witte kruisen staan,
Bedenkt, dat elk soldaat zijn leven liet,
Opdat gij vrij zoudt kunnen voortbestaan.

Zij kwamen uit hun vaderland van over zee,
Zij lieten daar lief en leed dat hun bond
En de hoop op terugkeer namen zij mee,
In hun graf op Limburgschen grond.

Maar ook hier waait de sterren en strepen
Ook hier dragen erken'lijke harten rouw,
Rijzen 's nachts de sterren, dezelfde maan,
Ook hier bloeien bloemen, valt 'smorgens
dauw.

Als makkers en broeders eert ons kleine land,
Hen, die op 't veld van eer zijn gevallen,
De dooden, van zijn vrijheid het onderpand
- Wel zwaar is de prijs van duizendtallen! -

Gij, die hier binnen gaat en ziet
Hoe wreed al deze jonge levens zijn verkort,
Vergeet de offers van Uro vrijheid niet,
Bidt, dat het nooit meer oorlog wordt.

You, who enter this cemetery, look
How the crosses above the graves are silent and white,
Remember the price that your freedom took,
The lives of lots of soldiers who died.

They came from their country far away,
Where they left their well and we
And their hope of a return had to stay
Like their bodies in Limburg too.

But either here stars and stripes wave good-bye,
Either here tears of sadness flow,
Stars and the same moon rise in the evening-sky,
Flowers bloom and in the morning falls dew.

As to buddies and brothers our country does honors
To those who fell, fighting our foes,
They are of our freedom the representatives and
donors,
We consider them as our proper heroes.

You, who enter here, look at the thousands of men,
Don't forget the price of their lives anymore,
Remember, pray God for them
And that he preserves us from another war.

M.B.



Houd brandend
de vlam van

het gebed voor hen, die vielen

J. Lamaker

BOUWFONDS
GEDACHTENSKERK, AAN DE GREDE



BOUWFONDS GEDACHTENISKERK AAN DE GREBBE

VOORZITTER VAN HET ERE-COMITÉ VAN AANBEVELING
ZIJNE EMINENTIE JOANNES KARDINAAL DE JONG
AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT, VICARIUS CASTRENSIS



GEBED VOOR DE GEVALLENEN

God, aan Wie het eigen is, genadig
te zijn en te sparen, verleen aan de
zielen van hen, die hun leven hebben
geofferd in de strijd voor vrijheid en
recht en voor het behoud van het
Vaderland, de eeuwige rust.

Heilige Maria, Koningin van de vrede,
wees een voorspraak voor hen, die
vielen, en voor ons, die de vrede des
Heren afsmeaken.

Imprimatur — G. Hartmann, Libr. Censor

Driebergen, 24 November 1952

SECRETARIAAT VAN HET BOUWFONDS
HERENSTRAAT 95 — RHENEN